

Verslag van Slavernij in heden en verleden.

Het is een regenachtige, gure avond de 25^{ste} oktober. Het hoost en waait als rond half 8 mensen binnendruppelen in Het Lichtpunt aan de Hoge Gouwe. De koffie en thee staat klaan en langzaam vult de kerk zich, tot bijna de laatste stoel. Tegen 8 uur wordt eenieder welkom geheten door voorzitter Paul Buis. Daarna worden de beide sprekers voorgesteld Roxana Chandali en Martijn Stoutjesdijk. Roxana neemt ons mee in het Goudse verleden en belicht aan de hand van enkele bekende Goudse regenten het verleden van Gouda in de Koloniale tijd. Boeiend en schokkend ook om te horen hoe burgemeesters uit die tijd banden hadden met plantages waar mensen als slaaf te werk werden gesteld.

Daarna nam Martijn het over. Martijn is gepromoveerd op slavernij en het vroege christendom. Hij is nu als postdoc onderzoeker werkzaam aan de Protestantse Theologische Universiteit bij het NWO-project 'Church and Slavery in the Dutch Empire: History, Theology and Heritage. Langere tijd werd er in Nederland nauwelijks aandacht besteed aan slavernij en kolonialisme. Toch zijn kerk, kolonialisme en slavernij nauw met elkaar verbonden. Dat blijkt uit de bijdrage van Martijn en het boek 'Kerk, Kolonialisme en Slavernij' dat onder zijn redactie is verschenen.

Na deze beide boeiende sprekers konden de aanwezigen verder praten bij 3 tafels met die betrekking hadden op "moderne slavernij" namelijk de kledingindustrie, de voedselindustrie, de elektronica industrie. Er ontstonden fijne gesprekken, er werden ervaringen uitgewisseld en tips gedeeld.

Over tien vertrok eenieder weer. Gelukkig was het intussen droog buiten.

