

## Werken aan Vrede met een grote V

Interview met Henk Schoon bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Kerken Gouda

*door Paul Buis*

Op 30 september 2020 neemt Henk Schoon afscheid als voorzitter van de Raad van Kerken Gouda. In mei heb ik zijn voorzittersfunctie overgenomen. Een mooie aanleiding voor mij om Henk te interviewen.

*Henk, voor wie jou niet zo goed kennen, wie ben jij?*

Ik ben sinds 2011 pastoor van de oud-katholieke parochie in Gouda, daarvoor was ik lang pastoor in Enkhuizen en Alkmaar. Na Mijdrecht en Schoonhoven kreeg ik naast Gouda ook de parochie Dordrecht. Geboren in 1963 ben ik opgegroeid in IJmuiden als derde in een gezin van vier kinderen met een gelovige oud-katholieke moeder en een niet-gelovige, kritische, maar respectvolle vader. Van hen heb ik geleerd: als je gelooft, moet je er ook wat aan doen. Daar komt bij dat je als oud-katholiek altijd moet uitleggen wat dat is. Zo heb ik geleerd dat het belangrijk is om als gelovige een stap naar voren te durven doen. Ik ben getrouwd met Idelette Otten die predikant is in de PKN. Wij hebben elkaar ontmoet in de theologiestudie aan de Universiteit van Amsterdam. Samen hebben we drie kinderen.

*Je bent vier jaar voorzitter van de Raad van kerken geweest. Waarom stop je nu?*

Het is mooi geweest. Het is best een zware klus. Met mensen van verschillende kerken samen een goede lijn uitzetten en stappen voorwaarts zetten kan taai zijn. Maar dan ineens is er wel weer de magie in die groep dat het toch lukt. Ik denk bijvoorbeeld aan jubileumviering van de Raad van Kerken in 2018 en aan de viering op Roze Zaterdag in datzelfde jaar. Er blijkt dan van alles te kunnen, niet alleen met de betrokken pastores, maar het hele contactennetwerk bracht de beste krachten uit de kerken naar boven. Kortom, het voorzitterschap was een zware klus, zeker naast een volledige functie als pastoor in Gouda en ook Dordrecht, maar ook heel verrijkend voor mij.

*Wat is je nog meer bijgebleven?*

De contacten met moslims in Gouda en ook met andere mensen met een migratie-achtergrond. Ik zet mijn auto vaak neer in de Korte Akkeren. Als ik dan met mijn priesterboord om naar mijn kerk aan de Hoge Gouwe loop maak ik soms even een praatje met Polen, Surinamers, Antillianen, Somaliërs en de Marokkaanse Nederlanders die ik tegenkom, zo leer je elkaar langzamerhand kennen. Ook vanuit de Raad van Kerken zijn er mooie contacten tussen onze kerken en de moskeeën. Het is een thema dat me aan het hart ligt: met elkaar in gesprek gaan, over grenzen heen. Spannend en hartstikke actueel. Het is werken aan Vrede met een grote V.

*Welke kansen zie jij voor de Raad van Kerken in Gouda?*

Ik zie de laatste jaren steeds meer schwing in de Raad van Kerken en in de aansluiting van de kerken met de stad en de wijken. Wat mij betreft gaan jullie door met het als kerken opzoeken van de groepen die in de samenleving op achterstand gezet worden, zoals LHBT-ers en moslims. En blijf

vieren en ontmoeten. Waar het vieren in de eigen kerk veilig en gemakkelijk kan zijn, zit de meerwaarde van de Raad van Kerken in het vieren waar het spannend en niet vanzelfsprekend is.

*Wat ga je nu doen?*

Ik stop niet met oecumene, het hoort zo bij de kerk! Vanuit Christus en de Heilige Geest móet je elkaar wel als broeders en zusters zien. We hoeven ook niet naar eenheid te streven, of gefrustreerd zijn als iets niet lukt, de eenheid is juist het uitgangspunt; het is al in Christus gegeven. Concreet hoop ik dat er nog een vervolg komt op gezamenlijke vieringen door de week op belangrijke oud-christelijke en bijbels gefundeerde feestdagen, zoals de aankondiging van de geboorte van de Heer op 25 maart. En ik heb nu meer tijd voor mijn bijdrage aan de bundel van Willem Barnard – 40 liederen voorzie ik van een toelichting en ik doe de eindredactie. En niet te vergeten: helemaal beschikbaar zijn voor het pastoraat.

*Wat wens je de Raad van Kerken Gouda toe?*

Veel vriendschap! En draag elkaar: verplaats je in wat de ander beweegt en heb daar gevoel voor.

*Dit interview is ook gepubliceerd in het Protestants Kerknieuws Gouda (nummer 2020-11)*