



Raad van Kerken Gouda

Aan de moslims in Gouda,

Beste zusters en broeders in Abraham,

De maand Ramadan valt dit jaar voor een groot deel samen met de Veertigdagentijd waarin christenen zich voorbereiden op Pasen. Zo zijn u en wij nu samen in een periode van bezinning, meer aandacht voor elkaar en solidariteit met mensen die in nood zijn.

De nood in de wereld is hoog. Op maar enkele uren vliegen van ons land vandaan woeden strijd en oorlog waarin mensen hun geliefden verliezen, vertwijfeld niet weten waar ze heen moeten vluchten en niet weten wat hun toekomst is.

Als wij dat zien worden we geraakt tot onze ziel. We voelen afwisselend woede en verdriet. Wat kunnen wij, hier in Gouda, doen?

In elk geval dit: elkaar ontmoeten, in de ogen zien en de vrede zoeken, slachtoffers helpen en vluchtelingen opvangen, het vuur van de hoop brandende houden, mensen van goede wil zijn.

Wij wensen u namens onze zusters en broeders in de kerken van Gouda een gezegende Ramadan.

Raad van Kerken Gouda,

Paul Buis, voorzitter

Elly Snaterse, secretaris

Gouda, 18 maart 2024