



Aan de moslims in Gouda,

Geachte moslimvrienden,

Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer, schreef onlangs naar aanleiding van 4 en 5 mei, over de opdracht om in de samenleving permanent in gesprek te zijn. Zij wees op radicalisme als groot gevaar en citeerde Elie Wiesel, overlevende van Auschwitz, die zich veelvuldig uitliet over het gevaar dat schuilt in zwijgen en wegstijgen: "Het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid. En het tegenovergestelde van vrede is onverschilligheid jegens zowel vrede als oorlog."

Het citaat is volgens haar niet alleen een bittere les ten aanzien van het verleden, maar ook een opdracht voor de toekomst. Het gaat om de verantwoordelijkheid van een ieder om met de vrijheid van nu terug te kijken naar de onvrijheid van toen. Want dan zie je scherper wat onze democratie aan ons geeft, maar ook wat die van ons vraagt. Een van de dingen die zij noemde is om niet onverschillig te blijven, maar om voortdurend met elkaar in gesprek te gaan. Om te luisteren naar wat de ander die een andere mening heeft, jou te zeggen heeft. Zo stellen we ons in staat om in de schoenen van een ander te gaan staan, met de ander begaan te zijn.

Waarom zij oproept doen wij in Gouda.

Moslims en christenen zoeken elkaar op en gaan het gesprek aan met elkaar, zijn benieuwd naar elkaars mening. Om daarvan te leren, maar ook en vooral om begaan te zijn met de ander. Zo bouwen wij aan een gemeenschap waarin onverschilligheid wordt vermeden en wij leven in verbondenheid met elkaar. Zo zijn wij verheugd om te horen dat de As Salam moskee voor tien jaar zijn verblijf in de oude Lidl-locatie mag voortzetten en dat de verbouwing aan de Antwerpseweg voortvarend en in goede afstemming met de buurt daar plaatsvindt. Ook wijzen wij op het recente contact rondom de rol van de moskee-kerk in de wijk Vreewijk en de plannen om met het wijkteam een vredeswandeling in de wijk Vreewijk te maken en die op te nemen in de volgende 'walk of peace' tijdens de vredesweek 2019.

Zo zijn wij met u begaan en verbonden in deze Ramadan. Net als u kennen de christenen een periode van vasten en bidden. Wij ervaren dat als een tijd van bezinning en van groot geluk. Wij wensen dat de Ramadan een gelukkige tijd zal zijn en bidden dat het vasten, bidden en het geven van aalmoezen voor u en voor allen om u heen tot zegen zal zijn.

Met vriendelijke groet,

Henk Schoon  
Voorzitter Raad van Kerken Gouda

Gouda, 18 mei 2019