

# Conferentie van hoop

## Opbrengst uit de inspiratiesessies

---

3 november 2018

### Inspiratiesessie 1

Hoe kunnen kerken, geloofsgemeenschappen en levensbeschouwelijke organisaties elkaar vinden en versterken in Gouda? Een dialoog over gedeelde waarden, inspiratie en verbinding.

### Groep onder leiding van Arjan Blok

*Wat zie ik/wat zien wij als teken(en) van hoop als het om 'het goede leven' in Gouda gaat? Welke positieve trends zien we hier (ook) in Gouda?*

- In Gouda zijn veel en goede organisaties die zwakkeren in Gouda helpen/veel initiatieven vanuit het middenveld.
- Veel mensen die vrijwillig/als vrijwilliger goed werk doen. Vanuit kerken/moskeeën, maar zeker ook daarbuiten.
- De samenwerking tussen kerken en moskeeën. Ook iets als Gouwedialoog.
- Idem de relatie tussen kerken en organisaties als het Humanistisch Verbond. Ook de betrokkenheid van kerken bij thema's als Duurzaamheid en Vluchtelingen. Nieuwe en wellicht onverwachte vormen van dialoog/verbinding en samenwerking.
- Kerken (en wellicht ook) moskeeën die zich steeds meer openstellen richting de wijk waarin het kerkgebouw is gelegen.

*Dit wil ik/willen wij vertellen van mijn/onze hoop. Zo zou de werkelijkheid kunnen zijn:*

- Wij hopen op vrede, gerechtigheid en heelheid der schepping.
- Meer (persoonlijk) contact tussen leden moskeeën en kerken.
- Een eerlijker verdeling van de welvaart.
- Dialoog, respect en verbinding in de samenleving.
- Andere levensoriëntatie: van kwantiteit naar kwaliteit, van in plaats naar mee naar beter.

*Wat voor opstelling vraagt dit (volgens mij/volgens ons) van mij als lid van de (raad van) kerken, de moskeeën of van de overige levensbeschouwelijke organisaties de komende jaren in Gouda?*

- Organisaties als moskeeën en kerken zouden veel meer uit moeten gaan van de aanwezige talenten bij hun leden. Dit in plaats van de directe behoefte aan menskracht van de instituten.
- Niet alleen de zorg naar binnen. Veel meer aandacht voor de wijk/de omgeving/de stad.
- Gericht op samenwerking (ook met nieuwe partners).
- Openheid en ook oefenen van zelfkritiek.
- Herinvoering van een jaarlijkse Interreligieuze lezing.
- Nagaan of een Raad voor Religie en Levensbeschouwing in Gouda bestaansrecht heeft.

- Komen tot een gestructureerd overleg moskeeën en (raad van) kerken.

*Welke rol verwacht ik/verwachten wij hier van de gemeente Gouda voor de komende jaren?*

- Faciliterende rol (ook of misschien wel juist van de vele particuliere initiatieven hier).
- Financiering van een aantal uren per week als het gaat om de professionele ondersteuning van de dialoog tussen kerken/moskeeën en levensbeschouwelijke organisaties (zoals vroeger door Meander).
- Aandacht voor de rol van kerken/moskeeën en levensbeschouwelijke organisaties als het om een Goudse visie (en vervolgens Gouds beleid) gaat op het thema integratie (zie de conceptnota Samen Gouda).
- Een regelmatig gesprek religie/levensbeschouwing met de verantwoordelijke wethouder voor integratie.

## Groep onder leiding van Fred van Ipenburg

HOOP:

- Wij-Wij
- Wij, Gouda
- Thuis zijn voelen
- Sfeer van openheid, besef dat Gouda 'onze' stad is

HOE:

- Open dialoog, luisteren naar elkaar, in gesprek blijven
- Transparant

Doen+:

- Ik wil een steen leggen in een rivier op aarde (naar Bram Vermeulen)
- De warmte en blijheid die ik terugkrijg van de vluchtelingen met wie ik optrek zijn mijn inspiratiebronnen

HUISWERK RAAD VAN KERKEN EN ANDERE ORGANISATIES:

- Sociale cohesie, raad van religie en levensbeschouwing
- Her-activeren van Raad voor levensbeschouwing (na de moord op Theo van Gogh serieus overwogen, maar toen niet van de grond gekomen)
- Gezamenlijke open (toekomst) Dag van kerken, moskeeën, Humanistisch verbond en andere organisaties (à la 'muziek bij de burens' actief en laagdrempelig)
- Nieuw ingekomenen in Gouda verwelkomen a. aansluiten bij gemeente Gouda; b. als Raad van Kerken oppakken
- Op b.v. 6 januari b.v. een soort pelgrimstocht door de stad, lopen, wisselende groepen, elkaar ontmoeten in kerken, moskeeën, bijz. initiatieven om verhalen te horen, te delen; dit afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. Misschien juist ook leuk, interessant en aantrekkelijk voor jongere doelgroep.
- Samen doen wat samen kan, loslaten eigen belang
- Afwikkelen om daarna te ontwikkelen

## Groep onder leiding van Peter de Wit

*Wat zie ik/wat zien wij als teken(en) van hoop als het om 'het goede leven' in Gouda gaat? Welke positieve trends zien we hier (ook) in Gouda?*

- Het aantal initiatieven die mensen bij elkaar brengen en om iets voor de gemeenschap te doen neemt toe.
- We gaan meer in gesprek met elkaar en willen meer van elkaar weten.
- Er is contact tussen geloofsgemeenschappen vanuit het idee 'samen in de stad onder de hoede van Een God'.
- Mensen stappen een open-kerk binnen, niet om bekeerd te worden, maar met een eigen idee. De kerk luistert i.p.v. komt met een verhaal.
- Er is meer bewustheid van duurzaamheid en klimaatprobleem
- Er is meer aandacht voor de zwakkeren, mensen die buiten de boot vallen. En ook voor duurzaamheid.
- Het gevoel van hopeloosheid stimuleert om 'te hopen'.

*Dit wil ik/willen wij vertellen van mijn/onze hoop. Zo zou de werkelijkheid kunnen zijn:*

- De gezamenlijk gedragen visie en trends versterken
- Geen grote idealen nastreven, maar vastklampen aan de kleine dingen die zekerheid bieden
- Het goede voor elkaar wensen, denk aan de ander die een boterham nodig heeft.
- Dat de nadruk op het materiële afneemt en de gerichtheid op 'er echt voor elkaar zijn' toeneemt het menselijke voorop: meer menselijkheid – minder het materiële.
- Een samenleving, waarin mensen vanuit een intrinsieke motivatie elkaar blijven opzoeken. Juist in vreedstijd, maar vooral wanneer het 'nutteloos' of 'hopeloos' lijkt.
- Dat we elkaar vertellen dat het goede óók in de mens zit.

*Wat voor opstelling vraagt dit (volgens mij/volgens ons) van mij als lid van de (raad van) kerken, de moskeeën of van de overige levensbeschouwelijke organisaties de komende jaren in Gouda?*

- Openheid en wil tot samenwerken.
- Het eigen gelijk alleen in eigen kring uitdragen.
- Een verhaal bieden met orde, waarachtigheid, vastheid en integer. Waarin wordt uitgegaan van de concrete werkelijkheid en waarin ook zij die dwalen, onvolkomen zijn goed bevonden worden.
- 'Grenzen en groepen' buiten de primaire beschouwing brengen.
- Een open houding en je eigen waarheid als aanvulling zien op andere waarheden in de samenleving.
- Samenwerken rond concrete thema's: zoals duurzaamheid, robotisering, pesten op scholen.

*Welke rol verwacht ik/verwachten wij hier van de gemeente Gouda voor de komende jaren?*

- Gemeente voert uit wat wij allen willen. Geen 'eigen belang'.
- Voorwaarde scheppend voor religieuze/levensbeschouwelijke groeperingen.
- Dat de politiek afscheid neemt van de angst voor alles wat met kerk/islam te maken heeft.
- Luisteren zonder selecteren en het menselijke voorrang geven.

- Een faciliterende, inspirerende en ondersteunende rol.
- De verbindende krachten ondersteunen, niet wat gericht is op het eigen hokje.
- De gemeente over-organiseert. Daardoor doen we dingen niet meer samen.

## Inspiratiesessie 2

In deze inspiratiesessie onder leiding van Joyce Schoon vertelden Anne, Heike, Salihah en Wil over hun vrijwilligerswerk voor jongerenennetwerk Samen voor Goud, Kerk en vluchteling, SasaFit en Humanitas – over waarom zij dit zijn gaan doen en wat hun energie geeft om het te doen. Hierna spraken de deelnemers (vaak zelf ook vrijwilliger) in tweetallen met elkaar over hun eigen inspiratie. Tenslotte schreven zij hun antwoord op de vraag: wat inspireert jou?

- de gemeenschap, de samenleving;
- ik heb behoefte aan de ander, aan ontmoeting en samenwerking;
- zingeving, werken aan een betere wereld, contact met anderen;
- de spirituele verbondenheid met andere mensen;
- kunst;
- Riksja-project Fietsen alle jaren Gouda: fietsen is mijn hobby, in dit riksja-project ontmoet ik veel blijheid; in onze projectgroep wordt werkelijk heerlijk samengewerkt. Ik ben met pensioen: fit en tijd genoeg.
- mededogen;
- vanuit ouderlijk huis meegekregen; bijbelse visie; iets teruggeven van het goede wat je zelf hebt; delen;
- sociaal/interactie; persoonlijk: niet achter de geraniums zitten;
- probeer open te zijn tegenover anderen; luisterend oor is al heel wat!
- bijbelse noties zoals gerechtigheid, barmhartigheid; mijn vader (en mijn moeder) leefde dit voor;
- behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden; aandacht; vertrouwen;
- deze bijeenkomst.